



REGENDRUPPEL

Nieuwsbrief van De Regenboog
School voor Christelijk primair onderwijs.

de.regenboog@scpo-nop.nl

Jaargang 28, nr. 1

8 september 2017

Agenda

maandag	11 september	weekopening, juf Liesbeth vergadering Kindcentrum, 11.00 u., juf Lok
woensdag	13 september	directeurenberaad, juf Lok
donderdag	14 september	adviesgesprekken groep 8
dinsdag	19 september	informatieavond
	11-22 september	leerling gesprekken in alle groepen
donderdag	28 september	oudergesprekken

Start schooljaar 2017-2018

Afgelopen maandag konden we elkaar weer begroeten na een lange vakantie. Het is altijd fijn als iedereen na lange of korte reizen veilig terug is. We hebben er zin in, ook dit jaar, samen met u als ouders, de kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling.

Het thema van de jaaropening was: *We hebben elkaar nodig!!* We hoorden een gedicht naar aanleiding van 1 Korinthiërs 12: Een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. Als het oor zou zeggen: 'ik ben geen oog dus ik hoor niet bij het lichaam', hoort het er dan werkelijk niet bij?

We hebben, om optimaal te kunnen functioneren, elkaar nodig. Kinderen en kinderen; kinderen en leerkrachten; kinderen en ouders; kinderen, ouders en leerkrachten. 'Met zijn allen gelijk, dat is pas sterk!!', zoals Karel Eykman zegt in zijn vertaling van het Bijbelgedeelte.

Ook de regenboog is geen regenboog als al die prachtige kleuren niet verbonden zijn met elkaar. Wat is het dus fantastisch dat onze school De Regenboog heet. Hierover zongen we deze week:

*Ze zeggen: als je anders bent dan hoor je er niet bij.
Ze doen alsof je niemand bent, als jij niet bent als zij.*

*Maar kijk eens naar de regenboog.
Zie jij het soms gebeuren
dat van die zeven kleuren
bijvoorbeeld rood of groen,
er één niet mee mag doen.
Nee, de een staat naast de ander
en ze zijn, zoals je ziet,
steeds verbonden met elkander.
Kunnen mensen dat dan niet?*

*Ze zeggen: als je anders bent dan doe je niet normaal.
Ze wijzen naar je kleren en ze lachen om je taal.*

Maar kijk eens naar de regenboog

*Ze zeggen: als je anders bent dan kun je beter gaan.
Alsof je nooit geboren bent – dat is toch geen bestaan.*

Maar kijk eens naar de regenboog.....

We wensen elkaar een goed jaar in het teken van DE REGENBOOG.

Lief en leed

Een regenboog ontstaat als zon en regen samenkomen. Zo is ook het leven. We kennen fantastische, blijde, leuke .. momenten, maar ook verdrietige, pijnlijke .. momenten. Dat mochten we ook de afgelopen periode ervaren. In de vakantie hoorden we dat de hoop op nog een langere tijd van leven, de grond werd ingeslagen in het leven van Marcel Bleeker, zijn gezin en familie. Hij overleed in de laatste vakantieweek. Marcel, de vader van onze oud-leerlingen Silke en Tim, en partner van Jessica, die als ouder veel voor De Regenboog heeft betekend, ging aan het eind van het schooljaar 2015-2016 met ons op schoolkamp. We hebben samen erg genoten. Wat was het erg om niet lang daarna te horen dat hij erg ziek was. Juf Annemieke en ik hebben de indrukwekkende afscheidsdienst bijgewoond. We hebben maandag de Paaskaars brandende gehouden naast de prachtige foto van Marcel die op de rouwkaart stond. We wensen Tim, Silke en Jessica, maar ook Piet en Gerda Bleeker, die als grootouders vaak tot hulp waren op De Regenboog, heel veel sterkte, goede moed en Gods nabijheid om dit verlies en plek te geven.

Voor meerdere gezinnen binnen onze Regenbooggemeenschap was de afgelopen vakantie geen tijd van rust en ontspanning. Heel nabij kregen ze te maken met spanning en verdriet. We wensen iedereen heel veel goede moed en sterkte!

Welkom

We mochten twee nieuwe leerlingen begroeten Ian Spaak en Dion van der Heiden. Dion en Ian heel hartelijk welkom op De Regenboog. We hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen op onze school. We wensen jullie een heel goede tijd op De Regenboog.

Ook een hartelijk welkom aan de ouders van Ian en Dion. Ook zij zijn nieuw op school. Een goede tijd gewenst binnen onze Regenbooggemeenschap!

We mochten dit jaar bovendien een nieuwe juf begroeten. Juf Roos Kasper is afgelopen maandag begonnen op school en neemt samen met juf Annemieke unit 1 onder haar hoede. Fijn dat je er bent, Roos.

Belangrijke data

Binnenkort ontvangt u de kalender met de belangrijke data voor dit schooljaar. In de agenda staan er al een paar.

Bedankt!

Alle ouders die in de vakantie hebben geholpen het meubilair te verplaatsen: Heel hartelijk bedankt!!

Families Vowinkel en Pilat willen we bedanken voor het doen van de buitenboel. Wat een klus!! Bedankt!!

Hoofdluiscontrole

Afgelopen woensdag was ons hoofdluisteam alweer present om de haren van de kinderen te controleren op hoofdluis. Gelukkig werd er niets aangetroffen. De eerstvolgende controle vindt plaats in de week na de herfstvakantie.

Vakantietentoonstelling

De eerste vakantieherinneringen zijn binnen. Meteen de eerste dag al. Het is fantastisch te zien wat iedereen heeft gedaan in de vakantie. Juf Willianne heeft indrukwekkende foto's opgehangen van haar vakantie in de VS en Canada. Ze heeft een heuse beer gefotografeerd. We rekenen op nog meer. Misschien zijn er kinderen naar het strand geweest en hebben mooie schelpen verzameld. Die kunnen dan mooi tentoongesteld worden in de gang. Misschien zijn er mooie foto's van de vakantie. Neem ze mee en laat het aan iedereen zien. Hang ze op in de gang. Misschien zijn er in een ander land wel souvenirs gekocht. Laat het zien. Misschien was er een dagje pretpark. Een mooi folder daarover doet het goed in de hal. Wat leuks gekocht in de vakantie. Leg het in de vitrinekast. Thuisgebleven? Ook daar zijn herinneringen van. Misschien wel een geschreven verslagje. We zijn allemaal nieuwsgierig naar elkaars vakantieherinneringen en het staat bovendien heel gezellig in de school.

Gymnastiek

De groepen 3 t/m 8 hebben elke week op dinsdagmiddag en donderdagmiddag gym. Naast juf Willianne is ook juf Liesbeth begonnen aan de opleiding bewegingsonderwijs. Juf Liesbeth zal op dinsdag de gymlessen verzorgen en juf Willianne op donderdag. We wensen de beide juffen heel veel succes met deze pittige opleiding.

Ouderavond

Aan het begin van het schooljaar willen we u graag informeren hoe het komend jaar voor uw kind zal verlopen. Hiervoor nodigen wij u uit op dinsdag 19 september.

Type cursus

Wie nog mee wil doen aan de typecursus kan zich opgeven bij juf Annemieke.

Traktaties

Aan het begin van het schooljaar willen we u nadrukkelijk wijzen op hetgeen in de schoolgids staat geschreven over de traktatie bij een verjaardag. Daar staat geschreven dat we een "gezonde" traktatie van belang vinden. We rekenen op uw medewerking! We hebben al genoten van de eerste heerlijke gezonde traktatie.

Etui

Na intensief gebruik is bij sommige kinderen de etui kapot gegaan. Wilt u zorgen voor een nieuwe.

Bezoek ElseFly

Op 29 september gaat unit 2 naar ElseFly bij de Strandhoeve in Blokzijl. Ze gaan daar kennismaken met allerlei vrije luchtporten. Voor het vervoer zijn we op zoek naar rijders. U kunt u opgeven bij juf Willianne.

Jarig

Dinsdag wordt August 9 jaar. Gefeliciteerd, August. Een heel fijne dag gewenst en veel plezier en geluk in je 10^e levensjaar.

Hartelijke groet, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst