



## **REGENDRUPPEL**

Nieuwsbrief van De Regenboog  
School voor Christelijk primair onderwijs.

[de.regenboog@scpo-nop.nl](mailto:de.regenboog@scpo-nop.nl)

Jaargang 28, nr. 21

16 februari 2018

### **AGENDA**

zaterdag	17 februari	schoolschoonmaak, 9.30 uur
maandag	19 februari	weekopening, juf Annemieke kind-ouder-leerkracht gesprekken
woensdag	21 februari	kind-ouder-leerkracht gesprekken adviesgesprekken groep 8 directeurenberaad, juf Lok
vrijdag	23 februari	rapport mee start voorjaarsvakantie

### **Godsdienst**

Afgelopen woensdag was het Aswoensdag. De dag dat de 'veertigdagentijd' begint. Vanaf nu leven we toe naar Pasen. Ook in de verhalen. We horen in de komende periode verhalen over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Onderweg naar Jeruzalem komt hij mensen tegen: De dochter van Jairus, een jongen met vijf broden en twee vissen, een groep kinderen, de blinde Bartimeüs... Jezus neemt hen mee op weg naar de toekomst. Zo kunnen steeds meer mensen het Paasfeest gaan vieren.

Verhalen over dood en leven kunnen bij kinderen (en ook bij volwassenen trouwens) vragen oproepen. Het dochttertje van Jairus stond weer op, maar hoe zit met het die jongen of dat meisje uit onze eigen omgeving? De blinde Bartimeüs kon weer zien, maar hoe zit het met die blinde meneer of mevrouw die wij kennen? De verhalen geven daar geen pasklaar antwoord op. Maar op weg naar Pasen laten ze wel zien dat ons verdriet nooit het laatste is. God maakt een nieuw begin, zelfs na de donkerste nacht. Hoe hij dat doet en wanneer... dat weten we niet. Maar we mogen geloven dat het gebeuren zal. Dan zal het Pasen zijn. Daarom steken we ook elke maandag tijdens de weekopening de Paaskaars aan.

Het thema voor de komende week is: Sta op! De verhalen komen uit: *Marcus 5: 21-43*

## **Welkom**

Afgelopen week mochten we al weer een nieuwe leerling begroeten. Sophie Kiewiet is vier jaar geworden en maakte haar intrede op De Regenboog. We heten haar van harte welkom op onze school. We wensen je een fijne tijd op De Regenboog, Sophie! Ook een welkom aan de ouders van Sophie, Caroline en John. We hopen dat jullie je snel thuis zult voelen binnen onze Regenbooggemeenschap.

## **Schoolschoonmaak**

Morgen is de tweede extra schoonmaakbeurt. De volgende ouders/verzorgers staan hiervoor op het rooster:

Ouders/verzorgers van: Michael en Joshua, Riekelt, Linda, Merel, Tessa, Gerbrand, August, Irene, Jozua en Daniël Schenk, Ruben en Daniël v. Oossanen, Anna, Naömi en Ruben v.d. Brandhof, Hidde en Eva Visser, Dion v.d. Heiden, Rabeea en Anna Almokahhl

Het is handig uw eigen emmertje en schoonmaakdoekje mee te nemen.

## **Kind-ouder-leerkracht gesprekken**

Zie voor tijden het gesprekrooster.

## **Olympische Spelen**

De Olympische Spelen leven ook in school. De versiercommissie heeft de gangen prachtig aangekleed in de sferen van de OS. Wat een werk hebben ze daaraan besteed. Geweldig. Natuurlijk leven we ook ontzettend mee met de Nederlanders in Pyeongchang. Heel leuk om dit samen met de hele school te beleven. De één wat meer geïnteresseerd dan de ander, maar heel gezellig en verbindend.



## **Lief en leed**

Alweer is er een opa heel onverwacht overleden. De “opa” van Sander, de vriend van zijn oma, werd in korte tijd zo ziek dat hij al overleden is. Vandaag is de begrafenis. We leven mee met Sander, Rolf, Gerda en oma. We wensen ze sterkte en veel mooie herinneringen tot troost.

## **Jarig**

Geen jarigen de komende week

## **Tot slot**

Mede namens het team, een hartelijke groet, Betty Lok-Zelhorst