



REGENDRUPPEL

Nieuwsbrief van De Regenboog
School voor Christelijk primair onderwijs.

cbsderegenboog@aves.nl

Jaargang 31, nr. 3
28 augustus 2020

Levensbeschouwing

Het thema voor de komende periode is 'Vrij!'. Iedereen wil graag vrij zijn, maar wat is vrijheid eigenlijk? Betekent vrijheid dat je alles maar kunt doen waar je zin in hebt? Hoe kan vrijheid goed en prettig zijn, niet alleen voor jou maar ook voor anderen? In de woestijn ontdekt Israël hoe je zuinig kunt zijn op de vrijheid. Het is een zoektocht die ook voor ons steeds opnieuw van betekenis kan zijn. Deze periode volgen we Mozes en het volk Israël.

Volgende week is het thema: **Wat is jouw plek?**

De Israëlieten zijn slaven in Egypte. Mozes wordt geboren in een Israëlitisch gezin, maar groeit op in het paleis. Later gaat hij naar het land Midjan. Wat is zijn plek? De verhalen komen uit: *Exodus 1 en 2: 1-25*

Luizencontrole

Het is heel fijn dat de dames van de luizencommissie de haren van de kinderen weer hebben gecontroleerd. Gelukkig is er niets gevonden! Moeders bedankt!!

Schooltijden

's Ochtends beginnen we om half negen. Vijf voor half gaat de eerste bel en mogen de kinderen naar binnen. Half negen beginnen we dan met de lessen. De kinderen zijn vanaf tien voor half negen welkom op het plein. Mag wel later, maar niet eerder. Vanaf dat tijdstip zijn er ook leerkrachten op het plein om de kleuters op te vangen.



Namen op bekers en drinkpakjes

Omdat er in de tassen nu twee bekers/pakjes meegaan naar school, is het voor de leerkrachten niet meer mogelijk te onthouden van wie welke beker/pakje is. Daarom het verzoek de bekers/pakjes van de kinderen van unit 1 te voorzien van een naam. Alvast bedankt!!

Verkeersveiligheid bij de school



Veel ouders brengen hun kinderen naar school. Op de fiets, lopend of met de auto. Om de veiligheid van alle kinderen van de hele Samenwoonschool te kunnen waarborgen, hebben we al heel lang de afspraak, dat ouders, die hun kinderen met de auto brengen, deze parkeren bij het plein bij garage Tiems, in de Jachthondenstraat of in de Meute en daarna lopend de kinderen naar school

brengen of halen. Na een vakantie is het altijd weer even wennen, maar we hopen dat u zich aan deze afspraak wilt houden. Fietsende en lopende kinderen op weg naar school zijn kwetsbaar in het verkeer. Wilt u ook oma's, opa's en anderen die de kinderen brengen en halen op deze afspraak wijzen. We hopen op uw begrip en medewerking!!!

Cultuurdag

Woensdag 16 september gaan de kinderen van de groepen 5, 6 en 7 meedoen aan de belevingsroute in het Kuinderbos. Ze ontmoeten daar de roofridders van Kuinre, die daar leefden in de Middeleeuwen. Via Parro heeft meester Joris al gevraagd welke ouders ons dan kunnen vervoeren en begeleiden. We vertrekken om negen uur en zijn rond twaalf uur weer terug. U kunt zich opgeven bij meester Joris: j.vandeven@aves.nl



Oproep!!!!!!

Ouderbijdrage 2019-2020

Door allerlei oorzaken is de ouderbijdrage 2019-2020 niet geïnd. We verzoeken u dit alsnog te doen (ook voor de kinderen van groep 8 van vorig schooljaar). U kunt het geld overmaken op rekeningnr. NL70 RABO 0346 5220 80 t.n.v. De Regenboog o.v.v. Ouderbijdrage 208-2019 + naam leerling(en) en groep. Per leerling is de bijdrage € 17,50. Kinderen die na

1 januari 2020 op school zijn gekomen, betalen € 8,75 Alvast heel hartelijk dank!!. Heel fijn dat een aantal ouders dit al heeft gedaan. **Het zou erg prettig zijn als het de komende week de bijdrage binnen is!!!!**



Verjaardagen

De komende week zijn er geen jarigen!

Een Regendruppel met heel veel regels. Soms ontkomen we daar even niet aan. We wensen u een heel goed weekend, namens het team van De Regenboog, Betty Lok-Zelhorst