



REGENDRUPPEL

Nieuwsbrief van De Regenboog
School voor Christelijk primair onderwijs.

cbsderegenboog@aves.nl

Jaargang 31, nr. 11
31 oktober 2020

Levensbeschouwing

Het thema voor de volgende week is: Wat een ezel!!

De verhalen komen uit Numeri 22, 23 en 24

Koning Balak is de baas in Moab, het land waar de Israëlieten zijn neergestreken. Hij wil het volk weg hebben en vraagt de profeet Bileam om de Israëlieten te vervloeken. Als Bileam op weg gaat, spreekt zijn ezel hem toe. En als hij het volk toespreekt, klinkt er geen vervloeking maar een zegen.

Corona

In verband met de nieuwste richtlijnen van het RIVM, de PO-raad en van Aves vindt u in de bijlage een brief over de wijze waarop wij hiermee omgaan. Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd terecht bij juf Lok.

Alcoholactieweek

In het kader van de landelijke Alcoholactieweek met het thema: 'Zien drinken, doet drinken' organiseert Tactus en het Heldentheater een online informatiebijeenkomst voor ouders/verzorgers van de kinderen van groep 7 en 8 op maandag 2 november. Op ludieke wijze worden ouders bewust gemaakt van hun voorbeeldgedrag op kinderen. Zie flyer in de bijlage.

Project

De afgelopen week zijn we weer druk bezig geweest met ons landenproject. Er werden o.a. mummies gebakken, pinguïns gevouwen en Zuid-Afrikaanse woorden geleerd. Woensdag sluiten we het project alweer af.

Sint Maarten

Binnenkort is het Sint Maarten. Daarbij hoort het maken van een lampion. Altijd een heel gezellig gebeuren met elkaar. Dit jaar zal dat niet anders zijn. Het verhaal van Sint Maarten blijft, ook al zal het vieren niet zo zijn als andere jaren.

Lief en leed

We horen dat het Corona-virus opnieuw Creil heeft getroffen. We wensen allen die het betreft heel veel sterkte en beterschap!!

Jarig

De komende week kunnen we op school niemand toezingen die jarig is!

Agenda	
maandag 2 november	weekopening, meester Joris directeurenberaad juf Lok
woensdag 4 november	afsluiting project