



REGENDRUPPEL

Nieuwsbrief van De Regenboog
School voor Christelijk primair onderwijs.

cbsderegenboog@aves.nl

Jaargang 31, nr. 18
18 december 2020

Kerstviering

Gisteren kon de Kerstviering van de kinderen en leerkrachten via Teams meebeleven. We konden zien dat ook heel veel van u dat hebben gedaan. Voor wie het, om een of andere reden, gemist hebben, heeft meester Joris de Kerstviering op een YouTube privé gezet. De link is een week beschikbaar. <https://youtu.be/XFhlq2z7IKI>

Juf Marijke



Dinsdag is de moeder van juf Marijke overleden. Gelukkig was het juf Marijke, samen met haar familie, gegund om na het bekend worden van de ernst van de ziekte van haar moeder, op goede wijze afscheid te nemen. We condoleren juf Marijke met dit grote verlies en wensen haar veel sterkte en goede moed deze dagen, maar zeker ook daarna. Dat er velen in liefde in een grote kring om haar en verdere familie mogen staan en zo Gods nabijheid mag ervaren.

Bedankt

U hebt em vast al gezien en gelezen: de prachtige Kerstschoolkrant. We bedanken Melanie en Wijna heel hartelijk voor al het werk eraan besteed. Geweldig!
Ook een dankwoord voor de dames van de versiercommissie voor de prachtig aangeklede school in deze Kerstperiode. Ook al was het vele werk voor maar even, we hebben er ontzettend van genoten.
Bedankt ook voor al die hartelijke woorden van velen van u, nadat we het afstandsonderwijs weer op de rit hadden gezet. Het is heel goed te horen dat u dit waardeert. Fijn!
Ook een woord van dank voor u als ouders/verzorgers. Zo onverwachts de opvang van uw kind moeten regelen, is best lastig, Het is u gelukt!



Jarig

In de vakantie zijn **Noaz** (25 december), **Jesayah** en **Annet O.** (28 december) en **Jurre** (30 december) jarig. Op 4 januari viert **juf Willianne** haar verjaardag.

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een heel fijne dag gewenst!!

Meeleven

We leven mee met iedereen onder u die het, om wat voor reden dan ook, extra moeilijk heeft in deze periode. Sterkte, vertrouwen en goede moed gewenst!!



Graag sluit ik af met het gebed uit de Kerstviering

God van de mensen, toen u met ons begon, zei u niet:

'Jij hoort er wel bij en jij niet!'

U maakte ons en zette ons op onze voeten.

Niet om van elkaar weg te lopen,

maar om samen te zijn

en in vrede naast elkaar te leven.

U gaf ons het licht in de ogen,

niet om het elkaar te misgunnen,

maar om om te zien naar elkaar.

U gaf ons twee handen,

niet om elkaar weg te duwen,

maar om de handen ineen te slaan

en aan vrede te bouwen,

hoe moeilijk dat soms is.

Help ons te kiezen het goede te doen.

Wees bij ons op de weg die we gaan.



Heb het goed met elkaar deze dagen. Fijne Kerstdagen en een goed 2021 gewenst!

Hartelijke groet, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst