



REGENDRUPPEL

Nieuwsbrief van De Regenboog
School voor Christelijk primair onderwijs.

cbsderegenboog@aves.nl

Jaargang 31, nr. 30
1 april 2021

Pasen

Vandaag vierden we samen Pasen. Niet echt allemaal bij elkaar, maar wel samen. Het was goed de hele week al samen ons voor te bereiden op de Paasviering. Woensdag maakten alle groepen filmpjes van hun deel van de viering. Alle kinderen deden enthousiast mee. Iedereen deed heel erg zijn best alles goed op de film te krijgen. Heel anders dan anders, maar betrokken als altijd.

Meester Joris heeft al die filmpjes aan elkaar geplakt tot een prachtige gezamenlijk Paasviering, waar we met alle kinderen op hetzelfde tijdstip naar hebben gekeken. Na afloop van de digitale viering zijn we voor het eerst in maanden weer even allemaal bij elkaar gekomen op het leerplein. Als groep bij elkaar en verspreid, maar toch samen. Het voelde best een beetje vreemd, maar ook zó goed!

U kunt deze viering met ons mee beleven via een afgeschermd YouTube kanaal:

<https://youtu.be/ysm-WfTZOP0>

Al had ik graag gezien dat we fysiek samen konden vieren en eten, ontroerde mij deze viering persoonlijk heel erg. Zo fijn te zien dat, ondanks corona-crisis, ondanks heel lang thuiswerken, de betrokkenheid en motivatie van de kinderen niet is veranderd!

Misschien willen er ook opa's en oma's kijken. Voel u vrij de link door te geven. Maandag, tweede Paasdag, 23.59 u. wordt deze weer verwijderd.

Paaslunch

Voorafgaande aan de Paasviering aten we net zoals andere jaren met elkaar. Ieder in zijn eigen groep. Het was gezellig! We willen de ouders van de oudercommissie hartelijk bedanken voor de voorbereidingen. Een speciaal woord van dank voor Sandra Spaak. Ze heeft voor elke groep alles

perfect klaargezet. We hadden er ons toch een beetje op verkeken hoeveel werk het nog was om alles mooi op de tafels te krijgen. Heel hartelijk bedankt!

Kaartjes

Alle kinderen hebben kaartjes meegekregen met een gedicht erop en een door de kinderen ingekleurd vlinder. We willen graag heel veel mensen een goed Pasen wensen. Dat ook zij mogen ervaren dat door Pasen het leven weer kleur krijgt. Zoals gezongen tijdens de viering:

Van donker naar licht
Van zwart naar heel veel kleuren.
Met Pasen kun je verder gaan,
Want Jezus is opgestaan
De dood voorbij.
Het leven krijgt weer kleur voor jou en mij.



Geel van de zon,
De warmte die je nodig hebt,
Het licht voor jou en mij:
Het donker gaat voorbij.

Rood van de liefde,
Die mensen aan elkaar verbindt.
Die is oneindig groot,
En sterker dan de dood.

Groen van de hoop,
De muren vallen steen voor steen.
We zien elkaar weer staan,
Een nieuwe tijd breekt aan.



Alle kinderen hebben twee of meer kaartjes meegekregen. Eén is er natuurlijk voor het gezin, maar het is de bedoeling dat de andere kaartjes bij mensen in de buurt, of verder, in de brievenbus worden gedaan. Het liefst bij mensen die wel een hart onder de riem kunnen gebruiken. Sommige kinderen hadden hier al heel mooie concrete ideeën over. We hopen u dat u samen met uw kinderen kunt bedenken waar de paasgroeten het best kunnen worden heen gebracht. Het zou jammer zijn als de kaartjes in de tas of op tafel blijven liggen. Laten we zoveel mogelijk mensen in Creil de boodschap van Pasen vertellen. (200)

Ziek

Helaas heeft juf Henriëtte deze bijzondere week niet mee kunnen maken. Ze was ziek! Gelukkig gaat het nu weer de goede kant op. Zo langzamerhand voelt ze zich weer wat beter. Met nog een lekker extra lang weekend voor de boeg, lijkt het er op dat ze volgende week weer aanwezig zal

zijn. Van harte beterschap, Henriëtte! We hebben je gemist!

Gelukkig was er een invaller beschikbaar. Juf Margreet de Vries kon alle drie de dagen invallen. Zo konden we mooi gebruik maken van haar zangcapaciteiten. De nog in te studeren liedjes zaten er in no time in. Geweldig! En best wel vermeldingswaardig; juf Margreet vindt het leuk in te vallen op de Regenboog, want ze vindt de kinderen hier zo aardig. Het is een feestje om op De Regenboog te zijn, zegt zij. Wat een compliment! Heel goed om te horen! Petje af voor de kinderen.



Jarig

Maandag, tweede Paasdag, wordt Mika 5 jaar. We wensen hem een fijne dag en heel veel geluk in zijn nieuwe levensjaar. Van harte gefeliciteerd, Mika!

Mede namens het team, wens ik u heel fijne Paasdagen!