



REGENDRUPPEL

Nieuwsbrief van De Regenboog
School voor Christelijk primair onderwijs.

cbsderegenboog@aves.nl

Jaargang 31, nr. 31
10 april 2021

Levensbeschouwing

Tussen Pasen en Pinksteren lezen we uit de Bijbelboeken Ezra en Nehemia. Het zijn niet voor iedereen bekende teksten, maar het is wel een prachtig verhaal. Het verhaal begint als het volk Israël lange tijd in Babylonië leeft. De Babyloniërs hebben Israël verslagen en de inwoners als ballingen meegenomen naar Babel. Maar dan worden de Babyloniërs zelf verslagen door koning Cyrus van Perzië. Hij geeft de mensen uit Jeruzalem toestemming om terug te gaan naar hun eigen stad en de tempel te herbouwen. In de verhalen van Ezra en Nehemia horen we hoe dat gaat. Er is veel tegenwerking van volken rondom Israël, maar ze bouwen toch door. Letterlijk en figuurlijk zien ze hun leven in de stad van de Heer weer groeien onder hun handen.

Dit oude verhaal heeft ook vandaag nog veel te vertellen. Het gaat over verlangen naar vroeger, toen je je nog vrij kon bewegen in je eigen stad. Maar ook over wat jij met dat verlangen kunt doen – hoe je er zelf aan kunt bijdragen dat het leven wordt zoals je hoopt. Het is een verhaal over doorzetten en tegenslag, en ook over hulp uit onverwachte hoek. (Israël had nooit verwacht dat de koning van Perzië zo belangrijk voor hen zou worden!)

De komende week is het thema: **Mag ik bouwen?**

De verhalen komen uit Ezra 5: 1-6 en Nehemia 1: 1-2: 10

De Israëlieten zijn terug in hun eigen land. Maar daar wonen ook andere mensen, die het maar niks vinden dat de tempel weer wordt opgebouwd. Zij sturen een brief aan de koning, waardoor de bouw wordt stilgelegd. Later gaan ze toch weer aan de slag.

Nehemia komt uit Jeruzalem en woont nu in de burcht Susa. Hij wil zijn volksgenoten helpen met de bouw van de tempel en krijgt toestemming van de koning.

Welkom

Mirre Loeters, zusje van Jurre, werd afgelopen week 4 jaar. Na al wat kennismakingsochtenden, is ze nu officieel leerling op De Regenboog. We heten haar van harte welkom op onze school. We wensen je een heel fijne en leerzame tijd op De Regenboog.

Lief en leed

We zijn heel blij te kunnen vertellen dat Jantsje Brouwer na een nare periode al weer een paar weken thuis is uit het ziekenhuis. Het gaat heel goed met haar! Heel fijn! Als teken van bemoediging, hebben we de oude paaskaars aan haar geschonken. Tijdens een bezoekje, sprak ze al weer over te komen helpen, als het weer kan.

Jarig

Geen jarigen de komende week!

Berichtje van de voetbalvereniging

Heeft jouw zoon of dochter het wel eens over voetballen, maar twijfel je of het iets voor hem/haar is? Bij SSA Bant/Creil is iedereen welkom die het eens wil proberen. Jouw zoon of dochter kan kosteloos en zonder verplichtingen 3 keer lekker mee trainen met de diverse jeugdteams. De trainingen zijn dan in Creil voor de jongste jeugd. Als je hier gebruik van wilt maken, stuur dan een bericht naar Stef Meurs 06-11 30 28 76. Met sportieve groet SSA Bant/Creil.

Hartelijke groet, namens het team van de Regenboog, Betty Lok-Zelhorst

Agenda

dinsdag 20 en woensdag 21 april	Centrale Eindtoets groep 8
vrijdag 23 april	Koningsspelen
maandag 26 april	Aves-dag team (kinderen vrij)
dinsdag 27 april	Koningsdag (kinderen vrij)
1 t/m 16 mei	meivakantie
maandag 24 mei	Pinksteren (kinderen vrij)
woensdag 2 juni	evaluatievergadering (kinderen vrij)
woensdag 9 juni	juffen- en meesterdag