



REGENDRUPPEL

Nieuwsbrief van De Regenboog
School voor Christelijk primair onderwijs.

cbsderegenboog@aves.nl

Jaargang 31, nr. 36
30 mei 2021

Levensbeschouwing

Het thema voor de komende week is: Wie wijst jou de weg? De verhalen komen uit Handelingen 5, 8 en 9. De apostelen mogen niet meer over Jezus praten, maar dat doen ze toch. Petrus vertelt dat hij liever gehoorzaam is aan God dan aan de Joodse leiders. Een belangrijke man uit Ethiopië leest in de bijbel, maar hij begrijpt het niet. Filippus wijst hem de weg door de oude verhalen, waarin het verhaal van Jezus zichtbaar wordt. Saulus zit achter de volgelingen van Jezus aan, maar dan wordt hij zelf door Jezus geroepen. Vanaf dat moment wijst Jezus hem de weg.

Ziek

Gelukkig waren de coronaverschijnselen niet heel heftig, Het gaat al veel beter. Woensdag hop ik weer op school te zijn tijdens de evaluatievergadering. Bedankt voor de lieve mailtje en apjes. En de kinderen heel hartelijk bedankt voor de kaart, waarop jullie allemaal zo mooi je naam hebben geschreven. Iedereen die, op wat voor manier dan ook, met Corona te maken heeft, heel veel sterkte gewenst.

Evaluatiedag team

Woensdag gaan we als team het achterliggende schooljaar evalueren en plannen maken voor het komende jaar. We bespreken dan ook hoe we de laatste weken van dit schooljaar invulling gaan geven en wat we doen met schoolreizen, meester-juffendag, afscheid van groep 8 en musical.

Jarig

Volgende week zijn er geen jarigen

Hartelijke groet, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst