



REGENDRUPPEL

Nieuwsbrief van De Regenboog
School voor Christelijk primair onderwijs.

cbsderegenboog@aves.nl

Jaargang 32, nr. 30
19 april 2022

Levensbeschouwing

Deze week vertellen we verhalen uit Samuël 1, 2 en 3.

Hanna bidt in de tempel. De priester Eli denkt eerst dat ze dronken is, maar God hoort haar gebed. Hanna krijgt een kind. Haar zoon Samuel hoort later de stem van God. Zullen de mensen ook naar hem luisteren als hij Gods woorden doorvertelt?

Paasviering



We hebben met elkaar een heel goede Paasviering mogen beleven. We hoorden het verhaal van het lijden en sterven van Jezus, maar ook dat hij, zoals voorspeld, na drie dagen weer is opgestaan. Bijna niet te geloven, zoals ook de vrouwen die naar het graf gingen na de Sabbat, hun ogen niet konden geloven. Maar we weten dat het waar is. Weten dat het zo is, houdt ons op de been; geeft ons steeds weer nieuwe kansen, opent nieuwe perspectieven, geeft kracht en moed bij tegenslag.

Als teken dat God altijd bij ons is, staken we een nieuwe Paaskaars aan. Een kaars met een prachtige regenboog en een duif in het midden hiervan. Tekenen van een nieuw begin!

We zongen samen en sommige kinderen zongen in groepjes of alleen, hoorden gebeden en gedichten en keken door brillen met een wat sombere kijk, waardoor we tekeningen zagen van oorlog, verwoeste natuur, onweer, pestgedrag, maar keken ook door brillen met een optimistische blijde kijk. Veel kinderen vinden de regenboog of het strand prachtig, maar anderen vinden de natuur geweldig en ook nodig. Sommige kinderen zien een heel fijn thuis, waar je met elkaar veilig kunt wonen. Ontroerende verhalen. Door Pasen mogen we, hoe moeilijk ook, licht zien én uitdragen.

*Licht van Pasen, zondagslicht,
levensgloed op ons gezicht,
ga ons voor en vuur ons aan
om verlicht op weg te gaan.*

Wat fijn dat we ook (groot)ouders konden begroeten.



Paaslunch

Na de Paasviering lunchten we samen aan prachtig gedekte tafels met lekkere broodjes, heerlijk beleg een ook nog een eitje. Zelf vind ik dit een van de hoogtepunten van het jaar. Iedereen aan tafel, groot en klein, elkaar helpend en samen in gesprek. Zo fantastisch om te zien.

Ook dit jaar had de activiteitencommissie alles weer prima verzorgd. Geweldig! Heel hartelijk bedankt!!

Veilig in het verkeer

Nog een activiteit, die georganiseerd werd door ouders, was het kennismaken met grote landbouwvoertuigen. We haalden zelfs de krant. Heel hartelijk bedankt Margo, Janneke en Johan voor de organisatie en natuurlijk ook de familie Wuestenenk en Profyto voor het beschikbaar stellen van de landbouwmachines.

Brandveiligheid

De groepen 3 en 4 kregen een leerzame gastles over brandveiligheid. Een oud-brandweerman vertelde aan de hand van allerlei materiaal hoe je brand kunt voorkomen. De kinderen waren erg onder de indruk.

Hij heeft de kinderen ook twee opdrachten meegegeven. Misschien voor iedereen handig om eens te doen. De kinderen mogen thuis de brandmelders gaan controleren. Eén melder is goed, twee is beter maar drie is het best. En de kinderen mogen samen met een ouder oefenen om (in het donker) van hun bed naar de voordeur te komen. Best leuk om te doen en bovendien een goede ervaring hoe lastig het is om de weg te vinden in een huis vol rook. Verder leerden de kinderen de spreuk: 112 daar red je levens mee!

De krijtjes staken

De kleuters gingen dinsdag naar het Cultuurbedrijf voor een bijzondere workshop: de krijtjes staken. De kinderen mochten tekenen, maar de krijtjes staakten toen er een goede kleur voor bijvoorbeeld de zee werd gekozen. Krijtje blauw deed het niet; een andere kleur moest het overnemen. Zo werden het verrassende tekeningen. Prachtig om te zien. Juf Annemieke is van plan de tekeningen in de gang ten toon te stellen. Leuk om te bekijken.

Heel fijn dat ook hier weer ouders actief waren. Heel hartelijk bedankt voor het rijden!!

Koningsspelen

Vrijdag zijn de Koningsspelen: een spelletjes en sportdag. De activiteiten van de kleuters zijn op het plein; de sportactiviteiten van groep 3 t/m 8 vinden plaats op het sportveld en in de sporthal. De kinderen van groep 3 t/m 8 worden in sportkleding op school verwacht. Voor de sporten in de gymzaal zijn ook binnensportschoenen verplicht. Dus ook deze meenemen in een tasje. De kinderen krijgen fruit en drinken tijdens het spelen en sporten, maar misschien is een extra flesje water ook wel handig. En..... bij Koningsspelen hoort toch ook wel oranje. Een oranje T-shirt, een oranje strik, oranje kousen of een oranje haarband en oranje schmink, alles kan! We zijn benieuwd.

Na afloop van de ochtend, gaan we met elkaar lunchen. De kinderen hoeven dus geen lunch mee te nemen. We besluiten de dag om 13.00 uur. Dan begint ook de meivakantie.

Jarig

Meteen na het Paasweekend was Chellsey jarig. De kinderen van unit 1b hebben haar enthousiast toegezongen. Nog van harte gefeliciteerd, Chellsey. Een heel fijn nieuw levensjaar gewenst!

Agenda	
vrijdag 22 april	Koningsspelen 13.00 u. vrij
23 april t/m 8 mei	meivakantie

Hartelijke groet, Betty Lok-Zelhorst